

Elk woord

zo gladgepolijst
 zegt de priester zijn troostwoord
 want – dat doet het goed

Anoniem, vroege senryu*

liever dan een god
 zou ik willen proberen
 echt een mens te zijn

Kenkabo, senryu

Renga

Renate van Duuren, Amsterdam
Simon Buschman, Zuid-Spanje

ja! – taal is ons ding:
 trefzeker raken, het woord
 dat ieder bijblijft

*taal vermag meer, maar jij zoekt
 een woord voor productbinding*

juist – je past zo goed
 bij ons: het virtueuze,
 ons handelskenmerk

*mijn plek, ook vanuit belang:
 hoe naam en geld te maken ...*

totdat jij mij vroeg:
 zeg jij ooit iets écht banaals?
 dat ... dat perplexe

*het zuivere in jou róept
 omhoog te mogen komen*

* * *

ik ging ver op reis,
 tempels langs, zen en vasten
 – en contact met jou

*jij leidt een ander bedrijf;
 élk woord: jullie stáán ervoor*

Renate van Duuren: Ons reclamebureau en onze wekelijkse 'woordsessies'. We vroegen jou erbij. Maar steeds trof 'iets' in die blik van jou. Totdat: 'Renate, zeg jij ooit iets écht banaals?'

De omslag in mijn leven. We overlegden; ik nam een half jaar sabbatical. Kwam 'anders' terug, Gelouterd, vooral door zen en mindfulness. Mijn bureau is nu aangesloten bij 'WorkGroup WordMind'. Het zuivere en vooral zuiver bedoelde woord. Elke dag wandel ik; met één woord. Vanmorgen vroeg: het zachtmoedige.

* Een senryu is het doorgaans speelse maar vaak ook droeve maatje van de haiku; dezelfde vormkenmerken maar anders van toon; het gaat in feite om *de mens* en al het menselijk gedrag.