

Onze wereld

Al in de wereld
speelt zich af in een droom,
vluchtig, vervagend;

*daarom, kijk vooral niet op:
'wat er is' blijkt niet blijvend.*

Ekaku Hakuin, Zenmeester, 1686-1769



Foto: Job Degenaar

Het mysterie

Want alle dingen
keren ten lange leste
terug naar het Een –

*maar het blijft een mysterie
waar het Een naar terugkeert.*

Taigu Ryokan, Zenmeester, 1758-1831