

## Een zwaluwzwenk

*Voor Anke de Lange*

1

Nog bijna nacht:  
wat rek in de tijd,  
er schuift iets tussenin  
– niet echt onbekommerd –  
dat zich een eigen plek verwerft.

Zomaar,  
niet een geur, schaduw, tegenslag,  
geenszins het verlorene  
of wat gerangschikt bijblijft  
als pijnlijk, tevergeefs;

nee, het doet geen grote moeite,  
kijkt niet naar een zeedrift om,  
heeft niets van radeloosheid,  
ontwijkt zichzelf, heel anders dan verwacht,

wijst ter plekke niemand af – en  
herbergt met 'n verloren gevoel  
al wie zich onthutsend goed verdronk.\*

2

Nogmaals: het is er  
– ergens, zomaar, buitengaats –  
en nu ik dit nog eens belijn:

of we ook mentaal afwezig waren,  
terzijde bleven, geen bedding vonden;

niets eromheen verheft een stem,  
talmt, is open noch verschoven,  
vrijwel blind en los van hinder  
– het maakt geen ingebeelde reizen;

hooguit in een tekst of daaromtrent  
is er een – ooit gegrond – vermoeden:  
het zelden van een luwe uitrustplek,  
een vederlicht moment

dat toeval blijkt, een zwaluwzwenk;  
zich omzet in: het was maar even  
– zich desondanks herhalen kan.

\* Haar moeder